



**CHIRO
KANJO
ZULTE**

Dag iedereen!

Op zondag **20 november 2022** vieren we **Christus Koning**. Chiro is en blijft een katholieke jeugdbeweging en daarom willen we onze tradities in ere houden. We vieren Christus Koning met een eucharistieviering voor en door Chiro. We nodigen alle leden uit om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn in de mis. Zo kunnen we samen de kerk wat roder kleuren.

Alle leden worden om **08u45** in volledig uniform verwacht aan de kerk op het Gaston Martensplein in Zulte. Ook mama 's, papa 's, oma 's, opa 's enz. zijn meer dan welkom. We proberen er elk jaar opnieuw een prachtige mis van te maken!

Na de misviering is iedereen welkom in het Fiertelhof om te komen smullen op ons jaarlijks **Ribbetjesfestijn!** Meer info hierover vind je op onze website of op het Facebookevenement. Vergeet niet om voor 13 november je kaarten te bestellen!.

Hopelijk tot dan!

Liefs

Tessa, Chloé, Amber, Anouk, Kato, Marie, Marie-Laure, Febe, Marie, Sarah, Eline, Sarah, Berthe, Marieke, Stiene, Louise, Ella, Malou, Alexine, rune, Anouk, Margaux en de VB's.

Nog een leuk weetje om mee af te sluiten:

Het Chiroligo betekent eigenlijk letterlijk 'CHIRO'. Het is afkomstig van het teken hiernaast wat bestaat uit de letter 'X' en de letter 'P'. De 'X' is de Griekse letter 'Chi' en de 'P' is de Griekse letter 'Rho'. Zet je deze twee samen, dan krijg je dus 'Chirho', wat afgeleid werd tot 'Chiro'. 'Chirho' staat voor 'Christus'. Het symbool vind je nog steeds terug op onze uniformen, hoewel het wel in een nieuw jasje gestoken werd.

